

Så er der fest hos naboen!

Studerterfester, fødselsdage og grillparty på terrassen. Og på søndag er det Sankt Hans aften. Det er sæson for fester, der henlægges til haven. Eller hvor musikken og de glade stemmer når ud i haven.

Men hvad der er underholdning for deltagerne i en fest, kan være en plage for naboerne. Og som udgangspunkt er det forbudt at spille så høj musik i haven, at det generer naboerne.

Der bør være plads til udfoldelse - også ud over det sædvanlige - når der er lejlighed til det. Men der bør også være en indbyrdes forventning om, at man dæmper sig lidt, når klokken er kommet forbi almindelig sengetid.

Husk også i det daglige, at radioer og højttalere ikke er til brug i haven. Selv med en lav lydstyrke høres musik nemt på mange meters afstand. Og de fleste vil gerne have fred og ro i deres have.

Vi kan nævne en lille artikel i Bolius om nabostøj: <https://www.bolius.dk/maa-du-hoere-hoej-musik-i-din-have-2216>

God orientering er nøglen

Pas på det gode forhold til jeres naboer. Så sørg for at orientere dem i god tid. De fleste vil være forstående over for, at der er støj en aften, når blot de er adviseret herom.

Vi opfordrer til, at vi plejer en kultur i foreningen, hvor det er naturligt at ringe på døren hos de nærmeste naboer. Måske også dem, der bor to eller tre huse fra jeres. Fortæl hvad det handler om.

Den næstbedste metode er at skrive en lille seddel og lægge i postkasserne. Til køleskabsdøren.

Grundejerforeningens Facebook-gruppe benyttes nogle gange. Vi har på det seneste set gode eksempler på hensyntagen på denne måde. Men husk, at ikke alle bruger Facebook i det daglige. Og Facebook-opslag går ud i hele foreningens store område.

Derfor: Personlig orientering er nummer et.